

## Column **Een mooie toekomst achter ons**



In Bos en Lommer hebben we al een mooie toekomst achter ons. Ik woon hier nu zeventien jaar en ik heb het enorm zien veranderen. En die verandering gaat nog steeds door. Van dag tot dag verandert het verder, wordt het hipper, beter en mooier. Natuurlijk zijn we er nog lang niet. Natuurlijk moet er nog heel veel gebeuren. Natuurlijk is er nog steeds heel veel fout en gaat er nog heel veel fout. Maar als ik Bos en Lommer anno 2009 vergelijk met het Bos en Lommer van het begin van de negentiger jaren, dan herken ik het haast niet meer terug. Neem nu het Bos en Lommerplein. Toen een winderige rotonde, met een markt in een kuil en een foeilelijke kale brug over een snelweg. Nu een marktplein, met levendigheid en

steeds meer stedelijkheid. Met nieuwe horeca en winkels, met het mooiste nieuwe woongebouw van Amsterdam: Collage. Ik hoop dan ook oprecht dat Collage op 10 december de zogenaamde Zuiderkerkprijs gaat winnen als beste nieuwe woningbouwproject in Amsterdam. En ook in de Kolenkit begint de vernieuwing nu eindelijk zichtbaar te worden. Met Scala, de grote oranje flat langs de spoorlijn, met de in aanbouw zijnde New Kit, een grote witte woontoren die schuiner is dan de toren van Pisa.

Er gaat de komende jaren nog veel in onze wijk gebeuren. Over een paar weken wordt er een grote nieuwe ruige speelplaats opgeleverd langs de Willem

de Zwijgerlaan, met heuvels, een tunnel, een kabelbaan en allerlei spannende speeltoestellen. Hartstikke leuk voor onze kinderen. Het Bos en Lommerplantsoen, voor het voormalige GAK-gebouw, wordt volgend jaar een prachtig park. En ga zo maar door.

Halverwege volgend jaar houdt Bos en Lommer, na twintig jaar, op te bestaan, en worden we onderdeel van het nieuwe stadsdeel West. Ik ben als bewoner van Bos en Lommer eigenlijk wel trots op wat er hier de afgelopen twintig jaar gebeurd is. U ook?

**Jeroen Broeders**  
Stadsdeelvoorzitter Bos en Lommer